

MADESE MESSENTREKKERS

Madenaren schenen vroeger bij onenigheid snel klaar te staan met hun mes. Madese messentrekker werd, misschien ook wel vanwege de alliteratie, een begrip.

We kunnen ons echter de vraag stellen: was er in het verleden te Made inderdaad structureel sprake van flinke criminaliteit en zo ja, hoe verhiel die zich tot omliggende plaatsen?

Voor de zomereditie van De KLOK, het periodiek van heemkundekring Made en Drimmelen, is een duik genomen in de geschiedenis van de criminaliteit in Made. In het verleden is al incidenteel over enkele voorvallen op dit terrein bericht, maar thans is voldoende materiaal gevonden om de historisch slechte naam van de ‘*Madese messentrekkers*’ goeddeels te zuiveren, zeker in vergelijking met de situaties in Geertruidenberg, Raamsdonk en Zwaluwe. Men kon dit doen door de misdaadgegevens van de vier voormalige gemeentes uit het Brabants Historisch Centrum te 's-Hertogenbosch op een rij te zetten en met elkaar te vergelijken. De terechte conclusie dat Made duidelijk beter scoort dan de buurgemeenten, kunnen we alleen maar onderschrijven.

Dat wil overigens niet zeggen, dat de Madenaar in alle gevallen het beste jongetje van de klas was. Het lijkt ons illustratief in herinnering te roepen wat onze dorpsgenoot Jan van Sleuwen (1918 – 2003) in dit verband over een gebeurtenis op de Madese kermis in een spreekbeurt heel plastisch aan zijn toehoorders wist te vertellen: *...Nadat tijdens een dezer kermissen de Lange Drik zijn broer de hals had afgesneden op de stoep van bakker Reniers recht tegenover mijn ouderlijk huis, daarbij met grote overgave geassisteerd door zijn vrouw Mie Stront, die hem het gereedschap voor deze operatie aanreikte, werd verdere deelneming aan deze kermissen ons verboden en werden wij, kinderen, tijdens deze moordpartijen, begeleid door draaiorgel-muziek, uit logeren gezonden naar rustiger oorden. ...*

Degenen die beide verhalen willen lezen, kunnen hiervoor terecht bij Gerard Thijssen (secretaris van heemkundekring Made en Drimmelen) of de bibliotheek in de Kerkstraat. Voor slechts drie euro is DE KLOK 65 daar te koop. Lid worden van de vereniging kan natuurlijk ook. Opgeven kan via: heemkundemadedrimmelen@gmail.com, of één van de bestuursleden.

