



Secr. Gerard Thijssen,
Rozenbloemstraat 34,
4921 KG Made.

Tel: 0162-683323.

Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com

NIEUWSBRIEF

september 2019

jaargang 22 – nummer 4

Graag nodigen wij u uit voor de lezing van Jacques van der Neut over de gevolgen van de afsluiting van het Haringvliet voor de natuur.

Wanneer: 18 september a.s.
Waar: Hotel-partycentrum 't Trefpunt te Made
Tijdstip: 20.00 uur

Introducees zijn welkom en de toegang is gratis.



Tijdens onze eerste lezing van het nieuwe seizoen maken wij kennis met een oude bekende.

Biesboschboswachter Jacques van der Neut komt ons woensdag 18 september a.s. informeren welke de gevolgen zijn van het afsluiten van het Haringvliet van de Noordzee, nu bijna 50 jaar geleden. Hij zal daarbij vooral ingaan op de gevolgen die deze de afsluiting heeft gehad op de ontwikkelingen van de natuur in Haringvliet, Hollands Diep en de Biesbosch. We kunnen daarbij denken aan:

welke negatieve ervaringen met de natuur deden inzichten ontstaan om zaken anders aan te pakken, welke waren die negatieve ervaringen, welke plannen vloeiden daaruit voort en welke resultaten hadden de genomen maatregelen?

Waren er ook positieve ervaringen? Zo ja welke?

Wat zijn de toekomstplannen met de Haringvlietdam, het Haringvliet en de Biesbosch?

Deze en meer vragen worden door Jacques op zijn eigen manier zo goed mogelijk beantwoord en toegelicht met vele prachtige foto's die hij zelf genomen heeft.

Ons wacht vast en zeker weer een mooie en interessante lezing, gegeven met kennis van zaken vanuit een rijke ervaring.

In Memoriam

Op 9 juni 2019 is ons lid Leo de Wijs door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Een sterke persoonlijkheid die erg betrokken was bij onze vereniging en altijd bereid was indien nodig de handen uit de mouwen te steken.

Wij wensen zijn vrouw en familie de kracht om dit verlies te dragen.

Excursie Begijnhof Breda

De meeste van onze leden zullen wel eens het Begijnhof te Breda bezocht hebben. Heel wat van hen zullen er misschien ook wel eens zijn rondgeleid door een gids die allerlei interessante wetenswaardigheden over de begijnen en hun manier van wonen wist te vertellen. Maar slechts enkele tientallen van hen zijn bevoorrecht geweest te zijn rondgeleid door Martin Rasenberg, sinds 1997 bewoner en beheerder van dit unieke hofje in de Bredase binnenstad.

12 december jl. verzorgde Martin in Made een prachtige lezing over ontstaan en historie



van de 31 woninkjes met binnenhof en fraaie Catharinakerk grenzend aan het stadspark Valkenberg. Een lezing die dermate goed beviel dat onze secretaris Gerard Thijssen al snel een vervolgspraak maakte alles eens een keer in werkelijkheid te gaan bekijken.

Vrijdag 14 juni jl. verzamelden ruim twintig kringleden zich rond de klok van twee uur bij het poortgebouw aan de Catharinastraat. Na daar

door Martin te zijn verwelkomd, bood hij ons in de speciale ontvangstruimte een kop koffie of thee aan. Vervolgens maakte hij meteen gebruik van de situatie door ons in het kort nog een aantal belangrijke zaken uit de historie van het begijnhof te herinneren. Als snel begaven we ons daarna naar het Kasteelplein, de plaats waar het eerste hofje zich tot het begin van de zestiende eeuw bevond. Terug op het huidige Begijnhof opende Martin de deur van een ruimte waar een gewone bezoeker zomaar niet komt. Via een trap belandden we op de zolder van de oude infirmerie. Een ruimte die in de toekomst misschien nog eens ingericht gaat worden als internationaal begijnhofcentrum. Nu waren daar nog goed de bogen te zien van een kloostergang die Johanna van Polanen daar in de veertiende eeuw liet bouwen.

Na nog opmerkelijk te zijn gemaakt op een aantal wetenswaardigheden op het hofje zelf, sloten we de rondleiding af in de "mooie kamer" op de pastorie. Martin verraste ons daar nog door enkele originele archiefstukken tevoorschijn te toveren. Hieronder de "bewijzen" dat de familie Van Nassau het hofje dermate beschermde, dat de stichting zich de oudste Begijnhof rechtspersoon in Europa mag noemen.

Tegen half vijf dankte Gerard Thijssen, met het overhandigen van een heerlijke fles (al dan niet religieuze) wijn namens ons allen onze deskundige rondleider voor deze unieke middag.

Wilt u eens iets anders doen dan alleen lezingen bijwonen dat is dit uw kans. Onze heemkundekring is binnen haar ledenbestand naarstig op zoek naar mensen die ons willen komen assisteren.

Wij willen u graag betrekken bij onder andere de volgende activiteiten:

Carthografie,

Wij zijn in het bezit gekomen van oude kadasterkaarten. Om die voor onze leden toegankelijk te maken zou het goed zijn als deze nader beschreven en eventueel gedigitaliseerd worden.

Het is een interessante job, maar het kost wel moeite en tijd. Houdt u van historie en wilt u iets betekenen voor uw vereniging? Meld u dan aan bij onze secretaris.

Fotowerkgroep

Ook voor deze groep zijn wij op zoek naar leden die hand- en spandiensten kunnen en willen verrichten. Onze secretaris vertelt u graag welke werkzaamheden dit betreft.

Het bestuur van de heemkundekring bestaat zoal u weet momenteel uit zeven leden. Voortdurend zijn die op een of andere manier bezig met o.a. rondleidingen, redactie werkzaamheden voor De Klok en/of de Nieuwsbrief, contacten met zusterverenigingen, het penningmeesterschap, het voorbereiden van de activiteiten (zoals nu de bevrijdingsfietsroute in november), het voorbereiden van de jaarreis en nog veel meer. Zij doen het met liefde en plezier, maar zijn erg geholpen met af en toe een steuntje in de rug.

Bent u geïnteresseerd om op een of andere manier bij de heemkundekring betrokken te worden, dan kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden. Wij hebben u hard nodig.

Najaarsexcursie

Willen de leden die meegaan op 28 september naar Haarzuilen en in het bezit zijn van een museumjaarkaart, die a.u.b. meenemen?

Vooraankondiging 75-jaar bevrijding.

Rond het thema 75- jaar bevrijding is een werkgroep van de Heemkundekring bezig een fietsroute uit te zetten. Deze route zal zowel op 2 als op 9 november o.l.v. een gids gefietst kunnen worden.

De tocht gaat langs huizen en gebouwen die op 4 november 1944, zowel door terugtrekkende Duitsers, als de bevrijdende eerste Poolse Pantserdivisie, verwoest zijn. Door middel van foto's en verhalen willen wij u dan vertellen dat de bevrijding voor onze dorpen ook een schaduwkant had.

De Heemkundekring wil het onderstaande bericht nogmaals onder uw aandacht brengen:



RABO CLUBKAS SUPPORT 2019

Ook dit jaar doet de Heemkundekring Made en Drimmelen mee met de Rabo Clubkas Support

De afgelopen jaren hebben onze leden ons goed bedacht met stemmen waardoor wat extra geld in kas kwam, waarvoor nog onze dank.

Wij kunnen daardoor wat extra activiteiten voor onze leden organiseren.

Leden van Rabobank Amerstreek ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen.

Van **vrijdag 27 september t/m vrijdag 11 oktober 2019** brengen zij hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.

Let op: alleen leden van Rabobank Amerstreek mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van Rabobank Amerstreek? Het lidmaatschap aanvragen kan via de website www.rabobank.nl/amerstreek, onder het blokje 'De voordelen van het lidmaatschap'.

Kamer van Koophandel nummer **18054542**
Bank: Rabobank Amerstreek
Iban: **NL34 RABO 0150633750**

Website: www.heemkundekring-made-en-drimmelen.nl
E-mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com
Bezoekadres: Kapelstraat linkerzijgevel R.K.Kerk.