



Secr. Gerard Thijssen  
Rozenbloemstraat 34,  
4921 KG Made  
Tel.: 0162-683323  
e.mail: [heemkundemadedrimmelen@gmail.com](mailto:heemkundemadedrimmelen@gmail.com)

## NIEUWSBRIEF

jaargang 16 – nummer 1, januari 2013

### Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit voor een lezing die wordt gehouden op

**dinsdag 29 januari 2013 in 't Tapperijke, Marktstraat 9 te Made.**

De lezing begint om **20.00 uur**

Voor deze lezing hebben wij de heer Th. Fransen uitgenodigd om een

lezing te verzorgen over **“Carnaval van 2013 jaar vóór tot 2013 na Christus”**

De lezing is openbaar. Aan niet leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Zie voor verdere informatie elders in deze nieuwsbrief

#### Lezing 29 januari a.s. door drs. Th. Fransen

##### *Carnaval van 2013 jaar vóór tot 2013 na Christus*

De spreker maakt een snelle wandeling door meer dan 40 eeuwen.

In diverse gebieden van de wereld blijken vanaf het begin van de geschreven geschiedenis van de mensheid feesten voor te komen die opmerkelijke overeenkomsten vertonen met ons hedendaagse carnaval.

De Christelijke Kerk had aanvankelijk de nodige problemen met deze feesten en poogde die daarom te onderdrukken. Later, te beginnen met het Concilie van Benevento in 1091, ging men ertoe over het feest in te passen in de kerkelijke kalender en wel aan de vooravond van de Vasten.

De Hervormers kenden echter geen vastentijd meer. Met het afschaffen van de Vasten verviel in hun ogen de rechtvaardigingsgrond voor het carnavalsfeest. Het verzet van de kerkelijke en burgerlijke overheden leidde tot de bijna-ongedrag. Bijna, want in 1823 begon in Keulen de georganiseerde carnaval en vormde het begin van een sterke opbloei. Maastricht richtte eind 1839 het Momusgezelschap op en Venlo eind 1842 Jocus. Den Bosch veranderde in Oeteldonk in 1882. Pas na de Tweede Wereldoorlog zou carnaval in ons land een grote vlucht nemen, mede onder invloed van de televisie. Ons land telt intussen ca 2000 echte carnavalsverenigingen en er trekken jaarlijks vele honderden optochten.

Spreker zal ook ingaan op de toekomstkansen van dit volksfeest, dat hij beschouwt als uiterst waardevol cultuurhistorisch erfgoed.

Ook zal de spreker ingaan op de verklaring van de woorden carnaval en Vastenavond en op de bijzondere betekenis van het getal elf.

Er zal voldoende tijd zijn om hem met vragen het vuur na aan de schenen te leggen.

## **Verdere lezingen/activiteiten**

Noteer in uw agenda de volgende lezingen:

- 3 maart openhuis in onze Heemhuisvesting; tevens zijn in de Bernarduskerk diverse presentaties
  - 9 april (algemene ledenvergadering) "Brabantse landbouw in de 20<sup>e</sup> eeuw" door S. van Dorst
- 

### **Terugblik lezing van Karel Leenders 23 oktober 2012**

#### *Middeleeuwse landschapsgeschiedenis van Made, Standhazen en Drimmelen*

De heer dr. Karel Leenders bewees tijdens zijn lezing maar weer eens dat hij een autoriteit is op het gebied van de geschiedenis van de bodemgesteldheid, waterlopen en vervening door de eeuwen heen. De voormalig Bredanaar, maar al weer heel wat jaren in Den Haag wonend, wist feilloos alles te vertellen over het ontstaan van de diverse gronden in onze gemeente. Zo'n 90 toehoorders luisterden met grote aandacht naar ontstaan en ontwikkeling van onder andere De Vierendelen, Standhazen en natuurlijk de Grote Waard (Biesbosch). Zijn lezing werd verduidelijkt met mooie beelden waaronder heel wat zelf ontworpen kaarten.

### **Terugblik lezing Frans van Eekelen 11 december 2012**

#### *Het ridderduel in Den Duin bij Made en De Nederlanden van Republiek naar Koninkrijk*

Hoewel we concurrentie hadden van de feestavond bij de opening van de nieuwe Rabobank, waren toch nog zo'n 60 mensen gekomen om te luisteren naar de heer Van Eekelen. Deze behandelde dan ook het grote Ridderduel in Den Duin onder Stuivezand in 1624. De ruzie begon eigenlijk al met de Bergverkopers in 1593. Een nieuwe uitbarsting ontstond in 1601 te Vught bij Den Bosch met een noodlottig einde hier in Den Duin. Met mooie beelden en een schat aan gegevens vertelde drs. Frans van Eekelen zijn verhaal. Hij sloot af met een overzicht van de Nederlanden van Republiek naar Koninkrijk.

### **Zondag 3 maart open huis Heemkundekring "Made en Drimmelen"**

Zoals u weet zijn wij een poos geleden verhuisd van de Hoefkensstraat naar de "Oude misdienaarssacristie" aan het parkeerterrein Kloosterhof in Made.

Op **zondag 3 maart** stellen wij **u allen in de gelegenheid om een kijkje te komen nemen** in onze nieuwe huisvesting. Vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur staat onze deur open. Ook in de kerk zelf zullen enkele activiteiten worden gehouden. Onze werkgroepen zullen zich presenteren. De fotowerkgroep met mooie en unieke beelden van Oud Made en Drimmelen, de werkgroep cartografie laat oude kaarten en plattegronden zien, de werkgroep genealogie laat u de duizenden bidprentjes zien, tevens mag u onder begeleiding snuffelen in onze uitgebreide bibliotheek en is er een rondleiding door de Bernarduskerk.

Kortom de moeite waard om deze middag hiervoor te reserveren en zoals u van ons gewend bent: de koffie staat klaar.

### **Verzoek penningmeester**

De penningmeester vraagt dringend aan degenen die dit nog niet gedaan hebben een volmacht af te geven om uw contributie te mogen innen. Ook e-mailadressen van leden, die wij nog niet kennen, komen wij graag te weten. Gemakkelijk en kosten besparend.

### **Watersnoodramp 60 jaar geleden**

Op donderdag 31 januari wordt de watersnoodramp van 1953 herdacht. Om 20.00 uur is in O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer een herdenking waarbij wij u uitnodigen. Dit is een gezamenlijke herdenking van acht West-Brabantse gemeenten, waterschap en de provincie.

Aanmelden bij de gemeente via mevr. M.Hollink, tel 140162 of [mhollink@drimmelen.nl](mailto:mhollink@drimmelen.nl)