



NIEUWSBRIEF

jaargang 17 – nummer 1, Januari 2014

Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit voor een lezing die wordt gehouden op

dinsdag 28 januari in 't Tapperijke, Marktstraat 9 te Made.

De lezing begint om **20.00 uur**

Voor deze lezing hebben wij dr. Lauran Toorians uitgenodigd.

Hij komt vertellen over

Willem van Duvendoerde, waaronder zijn bemoeienis met Made

De lezing is openbaar. Aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Zie voor verdere informatie hieronder (blad 2)

9 maart 2014 open dag

Op zondagmiddag 9 maart van 13.00 t/m 17.00 uur organiseren wij een open dag met als thema "Verenigingen in Made en Drimmelen"

Onze fotowerkgroep heeft een fotoprojectie samengesteld over allerlei verenigingen die in Made en Drimmelen actief zijn of zijn geweest. Deze foto's zullen worden gepresenteerd op een groot scherm in de Bernarduskerk.

Het bijzondere aan deze presentatie is dat u deze digitale foto's ook kunt laten afdrukken.

Bijvoorbeeld van verenigingen waar u zelf of bekenden opstaan.

Ook vragen wij aan u om met foto's te komen die betrekking hebben op het verenigingsleven in Made en Drimmelen. Deze foto's worden dan ook gepresenteerd; uiteraard krijgt u de foto's terug. Inscannen van deze foto's kan op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur in onze huisvesting. Contact opnemen met onze secretaris voor een ander moment kan natuurlijk ook.

Daarnaast zullen andere werkgroepen zich die middag presenteren en er is tijd om vragen van u te beantwoorden. Wij staan open voor suggesties uwerzijds.

Dus noteer zondag 9 maart a.s.: open dag in de oude misdienaarsacristie ingang Parkeerterein Kloosterhof Made van 13.00 tot 17.00 uur. (de koffie staat klaar)

Lezing 28 januari: Willem van Duvenvoorde en zijn bemoeienis met Made

Willem van Duvenvoorde was in zijn tijd een van de rijkste mensen in Noordwest-Europa en een machtig man in zowel het graafschap Holland als in het hertogdom Brabant. Hij werd rond 1290 geboren als een bastaardzoon van Filips van Duvenvoorde bij een verder onbekende 'Liesbeth van Dongen'. Willem begon zijn carrière als jongeman aan het Hollandse hof en door in het grensgebied van Holland en Brabant handig te opereren, kreeg hij hier al snel zeggenschap over een groot gebied aan weerszijde van deze grens (ten zuiden van Dordrecht en in de huidige Biesbosch en het Land van Breda). Daarnaast trad hij op als bankier voor vorsten en hoge edellieden. Via een pachtconstructie werd hij leenman van het kasteel van Strijen dat hij grondig verbouwde en uitbreidde en tot zijn hoofdresidentie zou maken. Wat hier nog van rest is de Slotbosse Toren in Oosterhout. Daarnaast bezat hij huizen en kastelen in Den Haag, Vianen, Geertruidenberg, Breda, Brussel en Mechelen.

In 1323 verkreeg Willem van Duvenvoorde 'voor het leven' het schoutambacht van Geertruidenberg, waar hij ook het kasteel bouwde. Het was echter het Huis Strijen, het kasteel ten noorden van Oosterhout dat zijn voornaamste residentie werd. Hij sprokkelde bezittingen bij elkaar in het gebied tussen Geertruidenberg en Oosterhout en bracht hier in 1348 een soort 'ruilverkaveling' tot stand waarmee hij de basis legde voor het latere dorp Made.

In deze lezing bekijken we in vogelvlucht het kleurrijke leven van Willem van Duvenvoorde en gaan we vervolgens in wat meer detail in op zijn langdurige bemoeienis met de oostelijke Langstraat van Made tot Dongen.

Lauran Toorians is historicus en mede-auteur van het in 2009 verschenen boek *Oosterhout. Niet van gisteren* (onder redactie van Cock Gorisse) en auteur van het artikel "De eeuw van de twee Willemen". Willem van Duvenvoorde en Willem van Oosterhout in Oosterhout en Dongen' in het *Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda 'De Oranjeboom'* 62 (2009).

Terugblik lezing "Adriaan van Campen" 10 december 2013

De grootste crimineel van de Baronie en brandbriefschrijver.

In een goed gevulde zaal (65 toehoorders) van 't Tapperijke begon Karel van Campen over de voorgeschiedenis en het onderzoek naar zijn voorvader Adriaan de brandbriefschrijver.

Zijn onderzoek heeft ongeveer tien jaar in beslag genomen. Hij kon er maar niet achter komen waar en wanneer Adriaan geboren was. Totdat er een tip kwam dat zich in een doopboek een klein los papiertje bevond met de naam van onze Adriaan: een tweede (on)geldige doop.

Voor het echte verhaal over Adriaan kwam historicus Frank van Gils uit Goirle aan het woord.

Het was een interessante lezing over hoe Adriaan tewerk ging en altijd 's avonds laat of 's nachts naar zijn slachtoffers ging. Hij sprak altijd in meervoud, "wij zijn hier" terwijl hij altijd alleen was.

Het einde van de lezing was nogal luguber: hoe Adriaan om het leven werd gebracht. Dat was ook voor die tijd nogal heftig.

Lezingen/ activiteiten 2014

Behalve de lezing over de Willem van Duvenvoorde hebben we nog twee activiteiten voor u in petto

9 maart 2014 Inloopmiddag Oude misdienaarsacristie thema "Verenigingsleven"

8 april 2014 Prof. dr. Jos Swanenberg: "De dialecten van Noord-Brabant" (na de algemene ledenvergadering)