



secretaris Gerard Thijssen,  
Rozenbloemstraat 34,  
4921 KG Made  
Tel: 0162-683323  
Mail: [heemkundemadedrimmelen@gmail.com](mailto:heemkundemadedrimmelen@gmail.com)

## NIEUWSBRIEF

december 2020, jaargang 23 - nummer 5

Alweer is er een jaar voorbij en in dit jaar is ons hele leven flink veranderd. Weinigen van ons konden een jaar geleden voorzien dat vanwege de covid-19 uitbraak over de hele wereld zoveel activiteiten niet ondernomen zouden worden.

In de verpleeghuizen was geen bezoek meer mogelijk vanwege enorme uitbraken van het virus maar ook dichterbij huis was het niet meer mogelijk om in groten getale bij elkaar te komen.

Ook verenigingen als de onze zijn door dit virus flink getroffen. Van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarin bestuur verantwoording af kan leggen van activiteiten en bestede financiën, kon geen sprake zijn.

Was U gewend enkele keren per jaar uitgenodigd te worden om deel te nemen aan een excursie, kon u geregeld uitzien naar een lezing in 't Trefpunt, van al deze activiteiten is in 2020 noodgedwongen niets gekomen. Het risico elkaar tijdens zo'n bijeenkomst te besmetten was en is nog steeds te groot.

Gelukkig konden wij u via onze website (met een steeds actuele slideshow) en onze Nieuwsbrief wel op de hoogte houden van allerlei erfgoedontwikkelingen en kon ons periodiek De Klok steeds tijdig verschijnen.

De decembermaand is een maand bij uitstek om elkaar te bezoeken en samen dus de Kerstdagen en de jaarwisseling te vieren.

Dit zal met de nodige beperkingen mogelijk zijn en daarom hopen wij dat het u allen goed vergaat en dat wij elkaar in 2021 gezond weer kunnen ontmoeten.

Mede ter compensatie van alle gemiste activiteiten brachten wij de laatste De Klok van dit verenigingsjaar in de vorm van een **extra dik, volledig kleur en groot formaat boek** uit. Op deze manier bieden wij u een uitgave aan waarin heel wat informatie omtrent 350 jaar Bernardusparochie bijeengebracht is. Van verschillende zijden hebben we al mooie reacties op deze uitgave mogen ontvangen. De losse verkoop loopt goed, waaronder enkele grote afnemers als het kerkbestuur van de Vijf Heiligen Parochie, aannemersbedrijf Breda Bouw en de gemeente Drimmelen. Mocht ook u nog graag iemand een exemplaar cadeau willen doen? Wacht niet te lang. Voor slechts 15 euro is het boek nog te koop in de bibliotheek in de Mayboom of bij de secretaris van onze vereniging.

---

Op 22 oktober jl. is de heer Chr. van den Heijkant uit Geertruidenberg plotseling na een hartinfarct overleden. Chris is een nazaat van de bekende Heijkantfamilie die indertijd café De Vrachtwagen in de Nieuwstraat te Made exploiteerde en vandaaruit ook daadwerkelijk een wagensdienst onderhield naar Breda.



Hij was secretaris van de Oudheidkundige Kring in Geertruidenberg. Wij herinneren ons Chris als een gewaardeerd en kundig secretaris van deze zustervereniging. Dit altijd met zijn kenmerkende zorgzaamheid, gevoel voor humor, maar zeker ook strijd voor het behoud van het historisch erfgoed in onze omgeving.

Chris was daarom vanaf 2012 ook lid van onze heemkundekring.

Op zaterdag 5 december kregen wij het bericht dat ons lid Hans Heitling was overleden.

Hans was een gewaardeerd en betrokken lid, vanaf 2013 was hij lid van de Heemkundekring Made en Drimmelen.

Wij wensen zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen en de verdere familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Mede door uw stem op heemkundekring Made en Drimmelen, tijdens de clubkasactie van de Rabobank, hebben wij het geweldige bedrag van €802,79 mogen ontvangen. Het geld staat al op onze rekening en wij gaan het gebruiken voor activiteiten en lezingen.

Hopelijk kunnen wij deze in 2021 weer volop veilig organiseren.

Hartelijk dank dat u zo massaal op ons heeft gestemd.

Het bestuur van de heemkundekring wenst u allen ondanks alle beperkingen goede feestdagen toe.



*Gezondheid, voorspoed en veel geluk ieder jaar,  
Dat is wat we wensen aan elkaar.  
Deze wens is natuurlijk erg fijn,  
Maar er zijn altijd dagen die minder goed zijn.  
Wat we wel aan elkaar kunnen geven,  
Is echte vriendschap in het leven.  
Vriendschap vol liefde, geduld en verdraagzaamheid,  
Geef het door en we raken het nooit meer kwijt.  
Want als je dit durft te blijven geven,  
Komen vrede en geluk vanzelf in ons leven.  
Dit is wat wij jullie willen wensen,  
Dus geef het door aan alle mensen*