



Vianen

Najaarsexcursie op 29 september 2018

Dit jaar zal onze excursie naar Fort Everdingen en Vianen gaan. Het is weer een erg gevarieerd programma geworden.

Fort Everdingen is een onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Wij zullen daar een kopje koffie / thee drinken en er zal appeltaart bij geserveerd worden.

Wij gaan samen met gidsen een rondleiding doen van ongeveer 1 uur. Dan vertrekken wij met de bus naar Vianen waar wij in het Klooster ontvangen worden voor een lunchbuffet. Om 13.30 uur komen de gidsen om ons rond te leiden door Vianen en zij zullen ons de historie van deze bijzonder vestingstad vertellen.

Na de rondwandeling hebben wij tot 17.00 de tijd om het museum of een terrasje te bezoeken

Het programma ziet er als volgt uit:

9.00 uur vertrek vanaf het Park in Made

9.45 uur koffie met appelgebak bij Fort Everdingen

10.30- 11.30 rondleiding Fort

12.00-13.30 lunch in het Klooster van Vianen

13.30-15.30 rondwandeling door Vianen met gidsen.

15.30- 17.00 vrije keuze, evt museumbezoek of een drankje op een terras



Fort Everdingen

Vianen werd aangelegd als een vestingstad. Dat ziet u nu nog terug in het stratenpatroon, de stadsmuren en de Lekpoort. Als u er rondloopt, ziet u overal

verwijzingen naar de rijke geschiedenis van Vianen. In woonwijk De Hagen is bijvoorbeeld een straat vernoemd naar Willem van Duivenvoorde, de bouwheer van Vianen. Hij zorgde er 1336 voor dat de vesting stadsrechten kreeg. De naam Brederode is een belangrijke naam in de landelijke, maar ook in de Viaanse geschiedenis. De heren van Brederode maakten van Vianen een bloeiende stad, die tegelijk ook een staat was. Vianen was een vrijstad, een vluchtplaats voor 'vreemdelingen met geld'. In de Dikke Van Dale staat de term 'naar Vianen gaan' nog steeds synoniem voor 'failliet gaan'. Bij het huidige Hofplein lag kasteel Batestein, ooit een van de mooiste kastelen van Nederland. Een groot deel van het kasteel werd in 1696 voor een deel door brand verwoest en in de 19e eeuw werd het restant afgebroken. Tegenwoordig herinneren alleen nog de Hofpoort en een pompje aan de lang vervlogen glorieuze dagen van dit machtige bouwwerk.

Wij kunnen u deze reis aan bieden voor de prijs van € 49 per persoon .
Introducees zijn natuurlijk weer van harte welkom.

Wanneer u onverhoopt niet mee kunt, hanteren wij de volgende regel:
Afzeggen binnen een week voor vertrek dan is restitutie van de helft van het bedrag mogelijk.

Afzegging 2 dagen voor vertrek dan is er helaas geen teruggave mogelijk.

Het bedrag moet voor **5 september** worden op bankrekening
NL34RABO0150633750 onder vermelding van "**reis Vianen**"

Opgeven kan telefonisch of per email tot **5 september** bij
Alice Heitling-Oostindiën. Tel 0642413342
abheitling@planet.nl