

# Uitnodiging

**Themadag: Sporen in het landschap van de Tiendaagse Veldtocht (1831)**

Van 1830 tot 1839 scheidde België (de Zuidelijke Nederlanden) zich af van het Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem I liet in die jaren zijn veldleger samentrekken in Brabant om daar op grote schaal te oefenen voor een invasie om het opstandige België terug te veroveren. Sporen van deze veldkampen en legeroefeningen zijn vandaag de dag nog terug te vinden in het landschap bij Rijen.

Op **zaterdag 18 mei 2019** organiseert Mars et Historia een lezing over dit onderwerp. Na de lezing zullen we een wandeling maken langs deze oude militair-historische sporen in het landschap!

Kosten: € 22,50 p.p.

Introducés zijn van harte welkom! Graag aanmelden bij inschrijving.

**Programma zaterdag 18 mei 2019:**

10.30 uur	Inloop en koffie in Eetcafé Vijf Eiken, Oosterhoutseweg 55, 5121 RE Rijen
11.00 uur	Welkomstwoord
11.15 – 12.00 uur	Lezing – Archeologische sporen van de Tiendaagse Veldtocht in Rijen
12.00 – 13.00 uur	Lunch
13.15 – 13.30 uur	Start wandeling (circa 2 km)
14.30 – 15.00 uur	Einde wandeling
15.00 – 16.00 uur	Borrel & napraten

Aanmelden kan tot 3 mei bij de penningmeester:

w.adriaansen@planet.nl of: 076-5412054.

Uw bijdrage van € 22,50 p.p. kan overgemaakt worden naar:

NL44 RABO 0147 8895 37 t.n.v. Mars et Historia o.v.v. Sporen in het landschap.