



## DE TRAGIEK VAN VERDWENEN ERFGOED |

Iedereen die de jaren zestig en zeventig bewust heeft meegemaakt herinnert zich de grootschalige sloop van markante stadskerken in Breda, Tilburg en 's-Hertogenbosch. Zo verdwenen de Bredase kathedraal en de Maria Hemelvaart, de Tilburgse Noordhoekkerk en de Bossche Leonardus. Minder mensen weten dat sloop een verschijnsel is van alle tijden. Na 1800 zijn er in Noord-Brabant niet minder dan 450 kerken afgebroken. Middeleeuws, neoclassicistisch, neogotisch en eigentijds. Hun verdwijning ging vaak gepaard met heftige emoties. Hun schimmen zijn de

contramal van de katholieke herleving van de negentiende en de twintigste eeuw. Die zorgde voor sloop ten behoeve van vele trotse nieuwe kerken.

Boekspecificaties

### *De verdwenen kerken van Noord-Brabant*

€ 24,95

Wies van Leeuwen

i.s.m. Stichting ABC

978 94 625 8210 1

128 pag.

24 x 29 cm

Circa 225 afbeeldingen in zwart-wit en kleur

Gebonden

