

Terugblik op een geslaagd uitstapje naar het Leerlooierijmuseum juli

Op zaterdag 4 juli zijn een 20 tal leden van de Heemkundekring op bezoek geweest bij het museum "De Leerlooierij" in Dongen.

Na ontvangst met koffie/thee en een gebakje , 'n Boomke , begon de rondleiding door een ervaren gids door het museum.

Ondanks de warmte was er heel veel belangstelling van wat de gids liet zien en te vertellen had over het bewerken van leer, (leder).

Er werden veel vragen gesteld die de gids perfect kon beantwoorden.

Na de rondleiding zijn we weer een stuk wijzer geworden wat er zoal komt kijken bij het maken van o.a. schoenen ,tassen, stoelen en alles wat van leer gemaakt kan worden.

Na afloop hebben we nog gezellig wat gedronken aan de stamtafel ter afsluiting van deze excursie.

