

Monumentendag 13 september 2014

Reizen was dit jaar het thema.

Om te laten zien hoe er vroeger gereisd werd, was er voor gekozen om per fiets naar het rijtuigenmuseum de Koetserij in Raamsdonk te gaan.

Wij waren met ongeveer 30 personen en werden gastvrij ontvangen door de eigenaar en zijn vrouw.

Als eerste kregen wij een film te zien over het restaureren van een Friese Slee.

Daarna begon de rondleiding door het museum begeleid door de eigenaar, die zich verkleed had als koetsier.

Hij vertelde niet alleen over zijn hobby, oude koetsen restaureren, maar ook over zijn passie als koetsier.

Na de rondleiding genoten wij van een kopje koffie met een plakje cake, om daarna een geweldige tuin met prachtige beelden en kunst van verschillende kunstenaars te bezichtigen

Gerard Thijssen



